

Getij wonder



Guido en Ellen van Wildwier zijn zeeminnaars. Ze zitten in kajaks, eten zeewier, houden van koude zeebaden en scharrelen graag langs de zeeoever met andere soortgenoten. Ze schrijven over hoe de zee hun bezighoudt.

Iedere dag is het twee keer hoogwater en twee keer laagwater. In Nederland tenminste, want er zijn plekken op de wereld waar een enkeldaags getij heerst.

Langs onze Noordzeekust in Zeeland is het verschil tussen hoog- en laagwater soms 2 meter en soms is het wel 3,5 meter. In de Westerschelde kan het achterin bij Bath zelfs oplopen tot ruim 6 meter getijverschil. Sommige mensen leven met het getij, andere komen er alleen mee in aanraking als ze op het strand zijn, maar ik ken niemand die het fenomeen van getij helemaal niet kent. Het is eigenlijk heel gewoon. De zee komt en gaat, de zee vloedt en ebt.

Maar zo gewoon vind ik het helemaal niet, als ik mij realiseer dat de maan en de zon aan de zee trekken. Die zijn héél ver weg en ze hebben geen handjes om mee te trekken. De afstand tot de maan is 385 duizend km en de afstand tot de

zon is 150 miljoen kilometer. Duizelingwekkende getallen. Maar stel dat ik de auto pak en gemiddeld 100 km per uur rij, zonder te tanken, zonder te eten, zonder te slapen, gewoon 'lekker' doortuffen, dan ben ik 160 dagen (4 maanden) onderweg. En als ik dan besluit door te rijden naar de zon, dan kost me dat nog eens 170 jaar extra. Als ik dat tot me laat doordringen dan is het toch een regelrecht wonder dat die zon en die maan, samen met de rotatie van de aarde, een getijgolf in de oceaan tot stand brengt en elke dag 1 miljard m³ zeewater de Westerschelde in stuurt. Eigenlijk is een wonder veel te licht uitgedrukt. Laatst liet ik het getijwonder tot mij doordringen toen ik aan de vloedlijn stond en over de eindeloze watermassa tuurde. Ik realiseerde mij dat we nog zo weinig weten van wat wij natuur noemen en vroeg mij af of wij ook een inwendig ritme kennen van eb en vloed. Ons lichaam bestaat immers voor 70% uit water, een verdunde zee. Huizen er ook wonderen in ons zelf?

Sea you, Guido



Wil je meer weten of wil je een keertje mee?
Kijk op www.wildwier.nl en
www.outdoorinspiration.nl